

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK

**Joop Boersma (1926) / geneeskunde 1955 en dochter Marelle 'Kruimels zijn ook brood'**  
Autobiografische roman, vier generaties 'buitenbeentjes'  
WWW.PRACHTBOEKEN.NL € 14,95



**Janneke Budding-Derks (1953) / Engels 1978**  
**Frankenstein; het Monster en zijn Makers**  
Over Mary Shelley's

200 jaar oude vaak verfilmde horrorroman  
WWW.JANNEKE-BUDDING.NL/BOEK  
€ 15,00



**Mathijs Deen (1962) / Nederlands 1988**  
**Over oude wegen**  
In de voetsporen van ontheemden, struikrovers,

pelgrims, gelukzoekers en veroveraars die hun weg hebben gezocht langs de kusten, de rivieren en de wegen van Europa.  
WWW.THOMASRAP.NL € 22,99

**Mark Frequin (1953) / ruimtelijke wetenschappen 1978**  
**Tegenspraak graag**  
Over leidinggevendendie tegenspraak vragen maar niet altijd waarderen  
WWW.SDU.NL € 13,68



**Johan Hahn (1951) / theologie 1981**  
**Honger**  
Documentaire thriller  
WWW.SKIDIZ.NL

€ 24,95

**Peter Jordens (1944) / Duits 1970**  
**Hendrik Werkman en De Ploeg**  
The Next Call en het constructivisme  
WWW.WBOOKS.COM € 22,50



**Greta Noordenbos (1951) / pedagogiek 1979 / promotie 1987**  
**Innerlijke kritiek bij eetproblemen**  
Op weg naar zelfacceptatie

WWW.BoomPSYCHOLOGIE.NL € 21,50



**Maria Quist (1949) / culturele antropologie 1981**  
**Het verhaal van Pieterrr**  
Een onaangepast

en onverschrokken natuur-beschermer  
WWW.TROOSTVOGELS.NL € 10,00

**Tonko Ufkes (1958) / geschiedenis 1984**

**Ongeliek**  
Groningstalige verhalenbundel  
WWW.HETNIEUWEKANAAL.NL € 17,50



**Jacques Wallage (1946) / sociologie 1971**  
**Het land achter de heuvels**

Politiek als ambacht, 1968-2018; auto-biografie  
WWW.COSSEE.COM € 29,99 / e-book € 9,99



**Theo Wobbles (1946) / geneeskunde 1973 promotie 1981**  
**Ziektebeeld door de tijd heen. Van mythisch naar mechanistisch**

Geschiedenis van het denken over ziek-zijn en ziekte  
WWW.VALKHOPPERS.NL € 17,50



**Gerrit de Boer (1940) / rechten 1968**  
**Terugblik van een rechter**  
€ 19,90 (incl. verzendkosten)

GERRITBERNARDEBOER@GMAIL.COM

**Hermen (1977) godgeleerdheid 2001 en Johanneke Kroesbergen-Kamps (1981) / godsdienst-wetenschap 2003**

**Alles anders, alles hetzelfde**  
Leven en geloven in Zambia  
WWW.BoEKSCOUT.NL € 20,99



**Maarten Rutgers (1947) / geneeskunde 1965**  
**Gezondheidszorg als handelswaar**  
Worden we daar beter van? Achter-

gronden en ontwikkelingen  
WWW.EBURON.NL € 22,50 (e-book € 9,95)

**Ansj Bootsma (1959) / communicatiekunde 1993 en Willeke Mulder**

**Mama heeft diabetes**  
Voor kinderen (6-10) van een ouder met type-1-diabetes  
WWW.MAMAHEEFTDIABETES.NL € 14,99

**Willemijn Boskma (1989) / geschiedenis 2012 en Nienke van de Hoef (1984) / rechten 2008**

**Agile HR**  
De (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties  
WWW.NUBIZ.NL € 18,99



FOTO ROGER CREMER



**Annemarie Heite (47)**  
fulltime teammanager corporate marketingcommunicatie aan de Hanzehogeschool, daarnaast bekend vertolker van het Groninger aardbevingsverhaal; won de landelijke Vrouw in de Media Award 2017 en de Noorder Pers Sociëteit Reuringprijs 2017; behaalde, na een hbo-lerarenopleiding, haar master communicatiekunde aan de RUG in 1997;  
Twitter: @AnnemarieHeite

speciale plek:  
Ierse pub O'Ceallaigh aan het Gedempte Kattendiep

## AIN WONDRE STAD

Groningen. Universiteit. Maar ook talloze straten, huizen, bruggen, pleinen waar herinneringen liggen. Bekende oud-RUG-studenten vertellen over hun speciale plek.

✎ ELLIS ELLENBROEK 📷 ELMER SPAARGAREN

# ‘Liefde op het eerste gezicht, het bestaat echt’

Ik ging met een stel studievrienden op een donderdagavond in 1996 voor het eerst naar de Ierse pub O’Ceallaigh. Ik deed de deur open, er zat een man aan de bar, ik stootte mijn vriendinnen aan en ik zei: “Dat is hem”. Paardenstaart, zwarte leren jas, Russische laarzen van een of andere zwarte markt. Dat was Albert. Hij hing aan de bar en had al behoorlijk wat op. Ik ben op hem afgelopen en zijn eerste zin was: “Goh, dat ziet er lekker uit”.

We kwamen in gesprek en hebben de hele avond gekletst. Maar hoe later het werd, hoe meer ik op hete kolen zat. Hoe zorgde ik ervoor dat ik hem weer tegen zou komen? Het was in dat opzicht een lastige man, niet supercharmant of open of zo. Een echte Groninger. Hij zat bij Greenpeace, zou binnenkort weer met een boot naar Antarctica gaan.

Ik bracht het gesprek slim op motorrijden, zei: “Volgens mij heb ik jou op de motor gezien”. Dat was een gok. Ik was zelf bijna klaar met lessen, zou de

week erna afrijden. Ik zei: “Weet je, ik ben hier dinsdagavond weer, ik vier een feestje want dan heb ik mijn motorrijbewijs”. Hij zei iets in de trant van: “Naaaah, jij hebt wel heel veel zelfvertrouwen. Eerst zien en dan geloven”. Heerlijk.

Die dinsdagavond hebben we elkaar weer ontmoet. Tot zes uur ’s morgens zaten we met *pints guinness* en *pints cider* op een bankje, toen liepen we naar zijn huis en vanaf dat moment zijn we nooit meer uit elkaar gegaan. Er is geen haar op mijn hoofd geweest die heeft gedacht: Heb ik dat wel goed gedaan? Nooit. Niet één seconde. Die dinsdag hebben wij onze zielsverwantschap beklonken.

Peter, de eigenaar van de pub, heeft die hele nacht achter de bar zitten wachten. Hij zag daar iets ontstaan waar hij graag zijn steentje aan bijdroeg.

Liefde op het eerste gezicht bestaat, het bestaat echt.’

‘TO STUDY PROCESSES OF UNDERSTANDING OTHERS DOES NOT NECESSARILY IMPROVE ONE’S ABILITY TO UNDERSTAND OTHERS.’