

*‘Na de eerste verbazing kwam er een waanzinnige rust over me heen’*

### Een moderne moraaltheorie

Een volgende fase. Maakt dit haar werk anders? Betekent dit een overstap van bestuderen naar creëren van een theorie? Ze aarzelt even. ‘Nou ja, onderzoek doen is ook creëren, hoor. Maar inderdaad. Je zou kunnen zeggen dat ik tot nu vooral in discussie ging met oude theorieën. Straks ga ik in discussie met nieuwe theorieën.’ Ze heeft er zin in te kunnen gaan werken met een zelf samengesteld team. ‘Met een groep mensen met andere perspectieven en discussies bereik je zoveel meer. Geweldig.’ Kleingeld stapt over op een andere trein, op weg naar haar eindbestemming: om, met Kant in het achterhoofd, een moderne moraaltheorie vorm te geven. ‘Nu kom ik eindelijk aan op het station waar ik altijd naar toe heb gewild.’



**Pauline Kleingeld** (1962) begon aan de RUG in 2011 als hoogleraar ‘Ethiek en haar geschiedenis’ op een Endowed Chair aan de Faculteit Wijsbegeerte. Ze studeerde filosofie in Frankfurt am Main en Leiden, waar zij in 1994 promoveerde. Daarna was zij verbonden aan Washington University in St. Louis en, als hoogleraar praktische wijsbegeerte, aan de Universiteit Leiden. Ze is internationaal vermaard kenner van Immanuel Kant en sinds 2015 lid van de KNAW. In 2018 ontving Kleingeld een grote NWO-subsidie voor onderzoek naar universele morele normen en in 2020 de Spinozapremie.

## WIJMENGA'S WERELD



FOTO REVER BOXEM

OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS

## Zorg om eerstejaars

**V**orig jaar mocht ik voor het eerst als rector magnificus van deze universiteit het Academisch Jaar openen. Ik liep, gevolgd door het cortège van hoogleraren en studenten, naar de Martinikerk. Nerveus, want het was mijn debuut als rector, maar ook heel blij dat ik die rol mocht vervullen. Nooit had ik kunnen denken dat ik een jaar later zou openen in de Aula van het Academiegebouw. Niet in een goed-gevulde kerk, maar in een klein gezelschap, keurig afstand houdend, terwijl studenten, RUG-medewerkers en alumni de plechtigheid vanachter hun pc, via een liveverbinding, konden volgen. Op zo'n moment sta je weer even stil bij de enorme impact van deze pandemie op ons hele leven.

Het thema van de opening van het Academisch Jaar was verbinding. Een thema dat meer dan ooit relevant is nu we afstand moeten houden en tegelijkertijd met elkaar in verbinding willen komen en blijven. Zoals we dat doen met onze partners in het kader van de Universiteit van het Noorden, maar ook als collega's en met studenten en alumni. De afgelopen maanden hebben we het universitaire leven digitaal kunnen vormgeven. Daardoor konden we doorgaan met ons werk. Maar we leerden ook dat online contacten persoonlijk ontmoetingen niet kunnen vervangen. Hoe zorgen we dat we echt met elkaar in verbinding blijven?

Ondanks de beperkingen die de pandemie ons oplegt, heb ik er vertrouwen in dat we allemaal die verbinding willen maken: in ons dagelijks leven, in het onderwijs en in het onderzoek. Zo merkte onze gastspreker Sigrid Kaag tijdens de openingsplechtigheid op dat zelfs toen de grenzen tussen de landen als gevolg van corona sloten, wetenschappers elkaar bleven opzoeken, over de grenzen heen, in hun drive om samen corona te bestrijden. Ook als we elkaar fysiek niet kunnen vasthouden, proberen we nog steeds samen vooruitgang te boeken.

Mijn grootste zorg betreft al die eerstejaars studenten die nu aan hun studie beginnen. Hoe zorgen we ervoor dat zij de verbinding kunnen aangaan met elkaar, de universiteit en de stad? Hoe voorkomen we voortijdig uitvallen als gevolg van corona? Daar ligt een belangrijke taak voor ons allemaal.

Ook alumni kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door eerstejaars studenten in hun eigen omgeving een hart onder de riem steken. App dat nichtje dat dit jaar biologie gaat studeren eens wat vaker. Spreek een keer digitaal af met die buurjongen die net rechten is gaan studeren. Luister naar hun verhalen en deel je eigen herinneringen aan je studietijd. Samen kunnen we bijdragen aan een netwerk van contacten die hun studietijd zo waardevol maakt. Goede ideeën om nog meer te doen aan de verbinding over de generaties heen zijn van harte welkom via [alumni@rug.nl](mailto:alumni@rug.nl).

**Cisca Wijmenga**, rector magnificus